

Alpen, juli 1938

Verenigd koninkrijk vert van vinnen reis naar
de Oostenrijke Alpen, en vroeocht, per trein en
te voet, door de Zwitserse Alpen.

Reis was al lang in de pen, maar vaartheen, dat
was niet myn meemant. Ik nam: Siegfried Bertels, van Gronheid,
van Groningen en Jan v.d. Meer. Wim Mansen viel al
aan met en plannen om ook ook v.d. Meer als 4^o
te nemen. Bertels niet te zullen gelukken.
was voor Zwitserland; Jan voor Bretagne. Na
confereren werd ten slotte gekozen: Oostenrijk;
meer en bijzonder: Oetzalder Alpen.
1938. Reserve: 114. 7-17 Augustus.
16 juli: Jan Meexamen, 16 juli: Jan althans van
Meexamen. Hier Meexamen, die voor deze beleer-
de gelegenheid om deze reis van te kunnen nemen.
hoorde waken we niet met ons sterven.

- van Gronheid
- Siegfried Bertels
- Jan v.d. Meer
- Jan v.d. Meer

Jan v.d. Meer